

**Leerkansen voor iedereen!
Ook voor mensen met een beperking...**

Als je 18 bent ligt de wereld voor je open. Je bent volop bezig je weg te zoeken. Toen ik 18 was had ik geen idee wat ik wilde worden. Ik twijfelde tussen op kamers gaan buiten mijn geboortestad of goedkoop thuis wonen. Was ik een HBO-type of zou een universiteit beter passen? Ik heb uiteindelijk 4 open dagen bezocht van opleidingen die onderling niet meer van elkaar konden verschillen. Ik was 3x eerstejaars bij een andere opleiding in een andere stad...

Maar ik worstelde ook met dilemma's als 'hoe lang kook je asperges?' en 'Moet een vieze spijkerbroek op 40 of 60 graden gewassen worden?' In totaal 5 studentenhuizen heb ik veel medestudenten aangetroffen waarvan ik veel geleerd heb. (In ieder geval kan ik nu asperges koken!)

Ik kon mijn hulpvragen stellen, zelf informatie zoeken en toepassen en kreeg voldoende kansen en ondersteuning. Tegenwoordig kun je nog meer informatie krijgen over hoe je je dromen kunt waarmaken. Iedereen weet dat je voor het bereiken van die dromen veel moet leren. Dus je gaat op zoek naar een passende opleiding. Je vindt die op je zoek-en-vind-vriend Google. Je tikt 'opleiding' in op de zoekbalk. Direct verschijnt er een lange lijst met opleidingen en bedrijven die zich op van hun meest aansprekende en professionele kant laten zien om jou als student voor zich te winnen.

Maar hoe is dat bij anders lerenden?

Dan ben je 18, je bent ook bezig je weg te zoeken, je hebt ook dromen. En je gaat ook naar je zoek-en-vind-vriend Google. Je typt in 'opleiding' op de zoekbalk, gevolgd door de woorden 'verstandelijk beperkt'. Direct verschijnt die lange lijst met opleidingen. Maar helaas....het zijn niet de opleidingen die jij zoekt, maar de opleidingen voor mensen die *met* of *voor* jou moeten werken.

Karin is 38 en wil haar eigen geldzaken regelen zodat ze niet steeds hulp hoeft te vragen. Mare is 23 en heeft een licht verstandelijke beperking. Ze wil Engels leren spreken zodat haar moeder niet alles hoeft te vertalen op vakantie. En ze wil zoveel mogelijk zelf kunnen in het huishouden. Herman is 45 en wil heftruckchauffeur of tuinman worden, maar kan niet lezen en schrijven. Zelfs de laagste Mbo-opleiding op niveau 1 vraagt echter een lees-en schrijfvaardigheid. Zijn de leerkansen nu voorbij?

Natuurlijk bestaan er wel losse cursussen voor mensen met een beperking. Maar een echte opleiding leert je niet alleen de techniek van het dingen doen, maar zorgt er voor dat je die ook praktisch kunt toepassen en dat je na de opleiding een bepaald niveau van denken hebt bereikt. Voor mensen met een beperking bestond zo'n opleiding niet. De academie voor Zelfstandigheid ontwikkelde er een. Zij vindt dat mensen met een beperking wél recht hebben op een mogelijkheid zich verder te ontwikkelen, en vecht hier al 6 jaar voor.

De academie biedt leerkansen voor iedereen. Mensen met een beperking, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en alle anders lerenden. En dat met een gedegen methodische aanpak met leertrajecten op het gebied van wonen/ en of werken. Een opleiding waarin alle onderdelen in samenhang met elkaar ervoor zorgen dat de student zelfstandig(er) wordt. Een samenhang die moeilijk lerenden heel hard nodig hebben.

En de academie-aanpak werkt! Diverse onafhankelijke onderzoeken bevestigen dat. Het is niet goedkoper en het wordt niet speciaal gefinancierd. Het verhoogt de kwaliteit van leven en de eigenwaarde van mensen. Dat vraagt een speciale aanpak, met een goed opgeleide trainer en een netwerk.

De veranderingen in het sociaal domein en de participatiewet vragen een mondige, zelfstandige burger met een actief netwerk. Daar moet door de mensen met een beperking hard voor gewerkt worden. De academie voor Zelfstandigheid biedt hen daarvoor een kader. De academie is op de goede weg, en krijgt veel steun, de laatste jaren in toenemende mate van 's Heeren Loo Zorggroep. Maar we kunnen alleen slagen als **iedereen** de leerkansen voor mensen met een beperking ondersteunt.

Wat kunt u doen om uw steentje bij te dragen? In ieder geval door dit onderwerp onder de aandacht te brengen van bij de politiek! Maar ook door mogelijkheden te bieden voor mensen met een beperking in de vorm van stageplaatsen of betaald werk. En zeker ook door de academie voor Zelfstandigheid regionaal in te zetten. Samen geven we zo mensen met een beperking ook op volwassen leeftijd de leerkansen die ze verdienen *en* nodig hebben!

Suzanne Verheijden,
Manager academie voor Zelfstandigheid
26-03-2015

P.s. Om de politiek te bereiken geef ik het column-estafette-stokje door aan Wethouder Henk Kok van Arnhem die vanuit zijn perspectief een vervolg zal schrijven.

